

Conservatisme

“Want wie zal de demon, die de moderne staat heet, weer kluisteren? Wie zal de wilde bestie welke de moderne decadentie losgelaten heeft weer bedwingen? [...] Er zit in den volksgeest wel een behoorlijke dosis conservatisme, doch dit is geen zedelijk conservatisme, dat iets aanhangt en behouden wil omdat het historisch, eerbiedwaardig, doelmatig of noodzakelijk is. Maar het is een zinnelijk conservatisme, dat behouden wil alles wat is; of het in de historische lijn ligt, of het goed, noodig, zedelijk of rechtvaardig is, doet niet ter zake. Dit conservatisme van den modernen tijd is eene uiting van den algemeenen feitencultus. Het is een conservatisme, dat de beesten ook kennen”.

Emile Verviers, in ‘De kentering van het materialistische denken’, 1927.